

# VER35 Katholieke Kring Ieper



Na de Eerste Wereldoorlog, op 25 juni 1924, werd de Katholieke Kring opnieuw opgericht in Hotel Britannique. De kring was een familiekring, open voor alle katholieke denkers van de stad, zonder onderscheid van stand. De leden waren verbonden door de katholieke godsdienst. De zetel van de Katholieke Kring werd ondergebracht in het huis van Albert Boone op de Grote Markt in afwachting van de heropbouw van het nieuwe lokaal in de Rijselstraat. Het archief bevat verslagboeken.

## Inventaris