

Verhalen gezocht over bevallen in de vorige eeuw

24 juli 2020



Het stadsarchief pakt eind dit jaar uit met een tentoonstelling over bevallen door de jaren heen. We zijn nog op zoek naar verhalen om de geschiedenis tot leven te brengen. Hoe verliep jouw bevalling? Wat was de rol van de papa? Hoe vierde je de geboorte van de kleine spruit? **Kom naar het stadsarchief op zaterdag 5 september en vertel ons jouw anekdotes.**

Jouw getuigenis wordt door het personeel van het stadsarchief geregistreerd en opgenomen. Met jouw verhalen gaan we dan aan de slag om de tentoonstelling levendig te maken in Het Perron in de loop van de maand december.

Concreet:

- Ga even diep in je herinneringen.
- Mail naar modernarchief@ieper.be of bel op 057 239 440 en we spreken af wanneer je langskomt op onze 'verhalencollectiedag'.
- Op 5 september verwelkomen we je in het stadsarchief met een natje en een droogje. We babbelen wat en nemen jouw verhaal op.
- Onze medewerkers gaan met jouw informatie aan de slag en maken ondermeer hiermee een boek en tentoonstelling over bevallen door de eeuwen heen.
- Natuurlijk nodigen we je graag uit op de opening van onze tentoonstelling eind november in Het Perron.

[Toon op kaart](#)

Contactinformatie

• Openingsuren archief

Weverijstraat 7
8900 Ieper

- tel. 057 239 440
- modern.archief@ieper.be
- <http://archief.ieper.be/>

Openingsuren

Vandaag open van 13:30 tot 17:45

Morgen gesloten

[Alle openingsuren](#)

Volg ons op

- [Facebook](#)
- [Twitter](#)